

Laxi-islandshesteklub

Formandsberetning 2017.

Året 2017 har været et specielt år – igen – for mig. Startede godt ud, og nød de skønne heste, men.... Operation 6. juni i hånden med 14 uger uden ridning til følge. Herefter gik det egentlig fint – Bjørk havde i maj været i töltræning hos Mie, og ventede på mig, og vi kom godt i gang og hun var en modig og samarbejdsvillig ven. Desværre blev hun lyn-syg natten til den 22. oktober - vores løvfaldsturs-dag – og måtte aflives om eftermiddagen.

Det er jo klubben det handler om, og vi fik hurtigt efter generalforsamlingen en udskiftning i bestyrelsen. Gitte trådte ind i stedet for Tove, som ønskede at trække sig, efter at have flyttet hesten fra Rue Hed 14, og havde meget andet for. Hun har dog været vores facebook redaktør i det forløbne år. Helle fortsatte som bogholder udenfor bestyrelsen. Det har fungeret fint.

Bestyrelsen har arbejdet super sammen, og vi er blevet bedre til at ”rubbe os”.

Klubben har ikke så mange medlemmer som tidligere, hvilket nok hænger sammen med, at vi ikke længere har hal-aftale. Det var og er ikke muligt, men nogle har valgt at købe kort, og det fungerer! Vi har stadig 2 gratis-baner og mulighed for 10-turs kort hos Mie. Pernille har meldt sig ud af klubben – kedeligt – og vi har ikke talt om brug af hendes baner!

Der sker en hel masse på facebook i forskellige grupper. Det er meget fint, og det er meget typisk for vores liv – lige nu. Man vil gerne mødes og deltage i alt muligt, men ikke være forpligtet – og slet ikke være forpligtet på det ansvarlige plan. - Medlemskab af en klub for ikke at tale om at deltager i bestyrelsesarbejde er grænseoverskridende. - At melde sig til noget ud i fremtiden er svært – der kunne jo dukke noget andet op, som man hellere vil – lige nu! – Jeg tror man har glemt at når man melder sig til noget i fremtiden, så har man noget at glæde sig til, forberede sig til og hermed få en længere fornøjelse. Er vi blevet for meget hu-hej-hvor det går, er du med her eller der, hvor der sker i morgen!!!!

Årets arrangementer:

Fællesture: Startede med **Nytårsridt** med få ryttere, men en meget hyggelig frokost. – **Løvspringstur** med efterfølgende grill – **Løvfaldstur** med selvgjorte vafler (vi manglede jo Lone til at bage pandekager) og grønlandsk kaffe, (og en frygtelig afslutning) – **Juleridt** hvor et par af os red kort p.g.a. heste, som ikke kunne klare hele turen, og med en kedelig afslutning for Signe, som stadig er på minusridning, men en fin afslutning i Rueriet med suppe osv.

26. januar: Generalforsamling, som forløb, som den slags ofte gør. Valgene blev gennemført på bedste vis. Ole O. var tovholder. Der var også livlig diskussion omkring kontingentet og meget andet, en interessant aften.

Kurser med Lone Würtz: Vi havde planlagt 3, som blev gennemført. Det ene flyttet lidt. – Lone er rigtig god til at forklare tingene på en let forståelig måde – lige nøjagtig på det niveau som rytteren er på!

Kvadrilletræning: hos Birthe & Jim. Det er faktisk rigtig spændende, og rytterne er dygtige – det må vi få mere gang i igen. Det hedder nu ”danser med heste” Evt. skulle vi leje hal til nogle gange. Den sidste træning blev dog flyttet til Næsbylund Kro til vores 40 års jubilæum, hvilket viste sig at være ret fint, for hestefolket var rigt repræsenteret og meget muntre.

DHI-agility: rigtig fint og lærerigt kursus.

Æbelø-ture: Vi planlagde 3 – juni-juli-august. 2 blev redet. Vi må se, hvor mange vi skal bede om tilladelse til i år.

Rydning af ridestier: Vi har også i år været ude for at rydde ridestierne i skoven. En arbejdsom dag, hvor alle de fremmødte klipper og saver og slæber af alle kræfter. Har du aldrig været med til sådan en dag – så prøv det – det er faktisk hyggeligt, og det hjælper meget på fremkommeligheden på stierne for alle ryttere – også de store!!

Sommerfest: Den blev bestemt ikke et tilløbsstykke – så den aflyste vi. – Er det noget vi skal tage op igen???

Filmaften i Rueriet: Virgin Mountain er en super film, som gør tilskuerne ”stille”. Os som så med fik en fin oplevelse og noget at tænke over og snakke om. – Vi fortsætter med at holde filmaftner med islandske film, som er ret specielle, men eftertænksomme – og morsomme! Det er anbefalelsesværdigt.

Longeringskurset med Mie: Blev desværre aflyst. Måske fordi man er for længe om at komme ud af starthullerne og melde sig til. – Jeg tror jo stadig, at mange kunne have fint brug for kurser af denne art.

Vi har talt meget om stævner – og er stadig af den mening, at vi gerne vil lave stævner for ”almindelige ryttere”, og vi kan arrangere det hos Mie (efter aftale), men der skal hænder til arrangementet, så hvis nogen brænder for det – sig til! Stævner for superryttere er der vist så mange af, at vi ikke skal bruge kræfter på det.

Fællesture, evt. over flere dage er nok vores område – og det er vi gode til. Men input og gode ideer er mere end velkomne.

Jeg vil glæde mig til at arbejde sammen med bestyrelsen i det kommende år for klubben og alle vores dejlige medlemmer.

Ruth Hessel Madsen,
Laxi-islandshesteforening - Formand